

Antwoordformulier

Mijn adres :

Naam en voornaam

Straat

Postnummer, woonplaats

Telefoon

Fax

E-mail

- Ik verzoek u mij telefonisch te contacteren
- Ik verzoek u mij een lijst over te maken van de boeken en andere nuttige informatie over Abbé Stock
- Ik wens lid te worden van het Franz-Stock-Comité en verzoek u mij gepaste documenten over te maken
- Ik wens verdere informatie te ontvangen over

Voor meer informatie via internet :
raadpleeg www.franz-stock.org/nl

U kan ons rechtstreeks bereiken :

Franz-Stock-Komitee für Deutschland e.V.
Hauptstr. 11, D-59755 Arnsberg
Tel. +49 (0) 2932 22050, Fax 02932 25468 or

Rathausplatz 1, D-59759 Arnsberg
Tel. +49 (0) 2932 9318804, Fax 02932 9318805
info@franz-stock.org

LES AMIS DE FRANZ STOCK

Mairie du COUDRAY
32, Rue du Gord
F-28630 LE COUDRAY
lesamis@franz-stock.org

Giften kunnen gestort worden op de rekening :

Franz-Stock-Komitee für Deutschland e.V.
Rekeningnummer : 19 010 008
BLZ : 466 500 05
Sparkasse Arnsberg-Sundern

Int. Bank Account Number :
DE85 46650005 0019010008
Swift-Bic : WELADED1ARN



Franz Stock



Nederlands

„Abbé Franz Stock ? Dat is niet zo maar een naam - dat is een programma !” Nuntius Roncalli, de latere Paus Johannes XXIII, zei dit op 28 februari 1948.

Franz Stock werd in 1904 in Arnsberg / Neheim (Westfalen) geboren. Hij werd enorm door de oorlog 1914/1918 en de tijd erna met haar politieke en oecumenische periode gebrandmerkt. Parallel met zijn religieuze roeping besloot hij zich te engageren voor de toenadering tussen de volkeren en vooral tussen de Duitse en Franse jeugd. Na studieverblijven in Frankrijk en reizen naar Franstalige gebieden werd hij in 1934 aangeduid als pastoor van de Duitstalige parochie in Parijs, een taak die hij in 1940, na een korte onderbreking wegens het uitbreken van de oorlog, voortzette.

Als aalmoezenier van zowel de gevangenen van Parijs alsook op de plaats van terechtstelling op de Mont Valérien tijdens de bezetting, is hij de geschiedenis ingegaan.



De Fransen noemden hem "Aalmoezenier van de hel" en "Aartsengel in de hel". Hij heeft hun leed onnoemelijk verlicht en meer dan duizend veroordeelden voorbereid op hun dood en hen tot het einde - tot de plaats van executie - begeleid.

Schilderij van Sieger Köder. Het hoort bij een vleugelaltaar in de kerk van de Duitstalige katholieke parochie te Parijs.

Naast deze reeds harde en treurige bezigheid verwittigde hij in het geniep de families der gevangenen, en, waar het kon, waarschuwde hij de verzetstrijders voor nakend gevaar. Vele verzetstrijders zoals Edmond Michelet, Jean de Pange, Robert d'Harcourt, Gabriel Péri en Honoré d'Estiennes d'Orves betoonden hem hun eerbewijs. Heden is het plein voor het "Mémorial de la France Combattante" dat aan de weerstand van de Fransen tegen de Duitse bezettingsmacht herinnert, benoemd naar Abbé Franz Stock.



Nuntius Roncalli, de latere paus Johannes XXIII, tijdens één van zijn bezoeken in het prikkeldraad-seminarie.

Toen zijn gezondheidstoestand na de oorlogsjaren in 1945 erg aangetast was en hij naar zijn vaderland had kunnen terugkeren, nam hij een nieuwe taak op zich: de stichting en de leiding nemen van een speciaal seminarie in het krijtsgevangenenkamp in Le Coudray bij Chartres, waar de gevangengenomen Duitstalige priesters en seminaristen bijeengebracht werden. Zo ontstond het "prikkeldraad-seminarie" waar van 1945 tot 1947 ongeveer 1000 jonge mensen voorbereid werden op hun toekomstige taak in een nieuw Europa.

Franz Stock - nog steeds een krijtsgevangene - stierf onverwachts in 1948 aan uitputting in een Parijs hospitaal.

Hij werd voorlopig op het kerkhof Thiais/ Parijs begraven. Het eerste openbare herdenkingsfeest voor Franz Stock vond reeds in 1949 plaats in de Dom des Invalides te Parijs. Tot nog toe was er op die plek nog nooit een Duitser vereerd. Hij zou de eerste zijn.. Op 15/16 juni 1963 werd zijn stoffelijk overschot naar Chartres overgebracht.



Painting of Franz Stock, 1946

Joseph Folliet, één der groten van de Franse geestelijke intellectuelen uit de jaren vijftig en zestig, zei over hem : "Volgens mij bestaan maar weinig christelijke curriculum vitae die tot het katholicisme van de kerk en de vrede van Jezus Christus zulk een bepalend en voortdurend en ook in de toekomst voortlevend getuigenis afgeleverd hebben als Franz Stock. Er bestaan waarschijnlijk weinig andere Franse of Duitse persoonlijkheden die hun intelligentie, diepe menselijkheid en moed zo uitvoering ten dienste van een opgave gesteld hebben, dat - destijds - zeker hopeloos leek, namelijk de Duits-Franse toenadering en voortdurende verzoening. Franz Stock was meer dan een initiator, hij werd tot een symbool en zulke symbolen mogen niet sterven. Franz Stock is geen verleden tijd. Zijn geloof in de vriendschap tussen de volkeren, in de tolerantie en menslievendheid leeft ook vandaag nog verder en is voorbeeldig.